

## Flyvergraven på Reerslev Kirkegård

Under 2. Verdenskrig kastede det britiske flyvevåben, Royal Air Force, miner i Østersøen og de indre danske farvande for at genere den tyske søtrafik.

Natten til den 29. april 1943 nedkastede flere hundrede RAF-fly miner i disse farvande. Denne nat blev 11 RAF-fly skudt ned af tyskerne over dansk landområde. Et af flyene, en 4-motors Stirling bombemaskine, blev skudt ned af en tysk jagermaskine over Tågerup, da den var på vej tilbage til England.

Den ene vingespids og en motor blev ved nedstyrtningen slået af flyet og landede på en mark. Den øvrige del af flyet forsvandt ned i en mose.

Dagen efter fandt en dreng en af propellerne fra motoren og begav sig hjemad mod Kongsted med propellen på cyklen. Det blev set af landbetjenten fra Ruds Vedby, der standsede drengen og konfiskerede propellen.

Alle syv ombordværende engelske flyvere blev dræbt ved nedstyrtningen. Fem flyvere forsvandt med flyet ned i mosen, mens to blev slynget ud og fundet nær nedstyrtningsstedet. De blev af tyskerne begravet på Bispebjerg Kirkegård.

I krigens første år, indtil 29. august 1943, gav tyskerne de faldne allierede flyvere en militær begravelse med tale af en feltpræst og kransenedlæggelse.

Tyskerne samlede begravelserne på bestemte kirkegårde. For området nord for hovedvej 1 (København - Korsør) var Bispebjerg Kirkegård udset til at være begravelsesplads.

I krigens slutning lod tyskerne de faldne allierede flyvere nedgrave på nedstyrtningsstederne uden nogen form for ceremoni.



James Mellon Traynor  
Pilot Officer - 23 år



T.C. Wheelhouse  
Flying Officer - 21 år



A.A. Fitzpatrick  
Skytte - 21 år



Gordon Berridge  
21 år



C.V. Parsloe  
Flying Officer



John Albert Bolton  
21 år



Kennelt Frank Erné  
Sgt. Flight Engineer - 20 år

## En officiel begravelse

Efter krigen foranstaltede danske myndigheder en opgravning på nedstyrtningsstedet i Tågerup. Her fandt man rester af de fem dræbte besætningsmedlemmer.

Menighedsrådet i Reerslev stillede et gravsted på den gamle kirkegård til rådighed, og den 15. april 1946 fik de en officiel begravelse i en fælles kiste.

Ved begravelsen blev kisten båret fra kapellet på asistenskirkegården til kirken og senere til graven af seks frihedskæmpere, fulgt af pastor Løgstrup og seks RAF-officerer. Soldater fra garnisonen i Slagelse gik foran kisten, og i våbenhuset dannede 12 polibetjente fra Slagelse espalier. Kirken var smykket med forårsblomster. Omkring tre hundrede mennesker deltog ved begravelsen. På kirkegården var der opstillet en højtaler, så alle kunne følge højtideligheden i kirken.

Pastor Løgstrup foretog jordpåkastelsen og sagde før Fadervor: "Guds fred med Englands døde i Danmarks rosen-gård, Guds fred med dem der bløde af dybe hjertesår". Det er en lettere omskrivning af Grundtvigs digt om Istedslaget i 1850: "Guds fred med vore døde i Danmarks rosen-gård, Guds fred med dem der bløde af dybe hjertesår".

Efter jordpåkastelsen skød soldaterne fra garnisonen i Slagelse æressalut over graven.

I våbenhuset hænger en fotomontage af flyvernes portrætter og begravelsen.



Kisten føres mod kirken



De engelske gæster ved afsløringen



Kaptajn Mac. Kever taler ved graven



## **Et lille hjørne af England**

Sognets beboere besluttede at rejse en mindesten på flyvergraven.

Ved en smuk højtidelighed den 13. oktober 1946 foretog pastor Løgstrup afsløringen af stenen, som var dækket med det engelske flag. Det skete i overværelse af flere hundrede mennesker fra sognet samt fire officerer fra Royal Air Force.

Efter afsløringen tog en af officererne ordet og udtrykte ønske om, at sognets beboere vil betragte dette sted som et lille hjørne af England, da flyverne døde lige så meget for Danmarks som for Englands skyld.

Ved højtideligheden var den nedstyrkede maskines propel, som landbetjenten i Ruds Vedby havde opbevaret siden 1943, lagt foran mindestenen.

Propellen har siden ligget på graven som et markant minde.

Foruden navnene på de fem begravede englændere bærer stenen indskriften: "Guds fred med Englands døde i Danmarks rosengård", som pastor Løgstrup havde udtalt ved begravelsen.

## **De engelske gravsten**

Faldne britiske soldater i 2. Verdenskrig har over hele kloden samme slags gravsten. Det er hvide gravsten, som foroven har et regimentsmærke. Derpå følger soldatens rang, navn, enhed og dødsdato. Stenene ankom til Danmark i 1950.

På graven i Reerslev findes tre britiske gravsten, hvoraf de to hver bærer navne på to af de omkomne, mens den tredje sten er rejst for den femte flyver.

## **Mindelunden i Tågerup**

En smuk sommeraften i 1947 samledes omkring tre hundrede mennesker på nedstyrtningsstedet ved Skovvang i Tågerup for at overvære afsløringen af en mindesten for de syv dræbte flyvere.

Pastor Løgstrup foretog afsløringen ved at fjerne et dannebrogflag, der dækkede stenen. Foruden navnene på de faldne flyvere bærer stenen indskriften: "Her styrted den stolte Stirling ned i kamp for England, frihed og fred".

I efteråret 1947 blev der anlagt en lille mindelund omkring stenen.

*Kilde: Bent Frandsen: "Reerslev Kirke"  
Billedbehandling: Viggo K. Pedersen*